

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



### Liefde, eenvoud, bescherming

“De eenvoud is een heel grote sterkte in je leven. Je moet weten dat het een samenbundelen is van krachten en dat het vooral de liefde is die je daartoe kan brengen.

Wanneer je liefdevol omgaat met je werk, met je handelen, met de dingen, met de mensen, met de dieren, de planten enzovoort... kortom wanneer je liefdevol bezig bent, kom je tot een steeds grotere eenvoud. En er is geen grotere kracht dan eenvoud.

Je moet weten dat het een samenbundeling is, een samengaan van je gevoelens, je denken, je intuïtie, je hart, noem maar op. Daar worden die krachten verzameld om je werkelijk verder te brengen en dan zal je uiteindelijk nergens meer bang voor zijn omdat je weet: ‘ik doe het juiste en ik word dus beschermd.’”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”  
(uit hoofdstuk 12: ‘De werkelijke geboorte’) © Mayil.com